

SYSKON- BREVET

Franciskus-Sällskapet

i Finland r.f.

www.franciskus.fi

Nr. 105
mars 2009

Välkomna till Franciskus-Sällskapets årsmöte på Marie bebådelsedag den 22 mars 2009

Årsmötet hålls i Sibbo och inleds med högmässa i Sibbo kyrka kl.12. Därefter hålls kyrkkaffe i församlingshemmet. Marie bebådelsedag firas i församlingen som marthornas kyrksöndag, vilket innebär att en hel del förssamlingsmedlemmar torde vara med på kyrkkaffet. Där ges oss en möjlighet att informera om sällskapets verksamhet och berätta om föreningens målsättning.

Efter avslutat kyrkkaffe håller vi vårt stadgeenliga årsmöte ca kl.15. Församlingens kyrkoherde Helene Liljeström önskar sällskapets medlemmar varmt välkomna till Sibbo den 22 mars.

Evighetsögonblick

Är denna gång tagna ur Hjalmar Ekströms bok "Den fördolda verkstaden". Boken består av brev som Hjalmar skrivit till olika personer, som i honom funnit en andlig vägledare. Hjalmar Ekström levde mellan åren 1885 och 1962. Han var till utbildningen skomakare och grundligt beläst i teologiska och andliga ämnen. Han var medlem i den s.k. flodbergiska kretsen, vars medlemmar upplevde mystikens källsprång omistliga i sitt andliga liv. Han fungerade en tid som kringvandrande diakon i Skåne och blev erbjuden prästvigning, men han återgick snabbt till skomakaryrket i Hälsingborg och kom att fungera som betrodd själasörjare och andlig vägledare.

Den 6 januari 1935 skrev Hjalmar Ekström i ett brev till en vän:

"Guds förnämsta verkande här i världen är ett förborgat verkande. Gud *är* i det fördolda och verkar i det fördolda. Och de som låter sig dragas in i Hans fördolda verkande, så att han får använda dem där, dem vedergäller Han i det uppenbara. D.v.s. det Han i det fördolda får göra i dem och genom dem, det bär i sin tid frukt i det uppenbara efter att förut ha varit en fördold välsig-

nelse och en fördold frukt andra till godo. Hela sjätte kapitlet hos Matteus talar om denna sak.

Och se vi på Jesus, så se vi att Han talade och verkade på detta sätt. Vi skola bli så till sinnes som Han (Fil.2:5-8). Det är genom utblottelsen Han för oss in i detta.

Han lämnade intet synligt verk eller ord efter sig. Han skrev bara en rad (Joh.8:6,8). Han skrev den på marken och utplånade den. Ingen vet vad den innehöll.

Orden som Han talade gingo in i det osynliga, verken likaså, men både ord och verk *förblevo*. Mest talade Han enskilt till de enskilda. Han talade ord in i lärjungarnas osynliga människa och verkade sitt verk in i det osynliga. Lärjungarna förstodo inte i ögonblicket Hans ord och kunde icke fatta Hans sändning och verk. Allt var egentligen så tyst och stilla och omärkligt, att det i ögonblicket liksom försvann utan att väcka större uppseende utåt. Men det *förblev*. Och det bar väldig frukt i det uppenbara i sin tid.

De som lyssnade till Honom väntade att Han skulle gå uppåt och bliva en jordisk Messias, det största de visste. Men Han gick ständigt nedåt och nedåt, blev mindre och

mindre – till slut en korsfäst förbrytare. Och därunder sattes väldiga andliga krafter i verksamhet och verkade i det osynliga mäktiga ting i världen, ting som trängde in till jordens hjärta, ting som vände upp och ner på hela den vrångvända världen för att där införa den nya skapelsens människosläkt.”

Månadens bön

På vår hemsida på webben (<http://www.franciskus.fi>) finns en sida med månadens bön. Klaus Terlinden, kaplanen i Karis, har gett oss rätten att använda böner som han använder i gudstjänsten. I Syskonbrevet kommer vi också att publicera den bön som är aktuell för tillfället, så att de läsare som inte har tillgång till Internet, också kan få del av det fina bönematerialet.

Ny medlem

Vi hälsar Vivi-Ann Hakalax från Helsingfors välkommen i vår krets. Hoppas du skall uppleva ditt medlemskap i föreningen meningsfullt.

Franciskus-Sällskapets första och mångåriga kassör

Hedersmedlemmen
Ethel Fagerlund f. 10.02.1908

har fått hembud och välsignats till gravens ro den 10 januari av prosten Ralf Karlsson.

Gud!

Du talar skaparord

Säger: Bli till. Och allt blir till:

Himmel och jord

Stjärnor och planeter

Djur och växter.

Allt som finns

Finns genom ditt ord

Är ditt tal till oss.

Vi är dina ord.

Jesus!

Du är Guds ord

Som blir människa

Vill lära oss hur vi

Kan bli människor

Som lever av Guds ord

Heliga Ande!

Du Guds röst i våra hjärtan.

Gör våra liv till en bön

Gör oss

Öppna för Gud

Öppna för dem vi möter.

I ljust av Franciskus

I Kyrkans Utlandshjälps informationsblad Tule ja auta (4/2006) skriver filosofen Heidi Liehu om sin upptäckt av boken ”Kutsu köyhyyteen”. Boken utgör Franciskus samlade skrifter i finsk översättning av Seppo A. Teinonen. Hon kallar sin kolumn ”Franciskusens valossa” och vi saxar några av hennes tankar och kommentarer:

”Luin tät kirjaa onnellisena sen varmoista askeleista, sävyistä ja yksinkertaisesta hartaudesta. Franciscus Assisilaisen sanat ovat ihmisen, joka on oivalluksensa oivaltanut, joka on etsintänsä tähden myös löytänyt, ja jonka viesti maailmalle on kirkas ja sammumaton.

Miksi sisältö puhuttelee minua? Tuo pyrkimys jättää kaikki – pyrkimyksen ehdottomuus – yhden, autuaaksi tekevän päämäärän tähden, on varmasti tälle ajalle vieras. Me tarvitsemme ympärillemme turvallisuutta, ja vaikka elämme hyvinvointiyhteiskunnassa, koemme silti olevamme yksin vastuussa elämästämme (sitähän on yksilöllisyyden kulttuuri), suojamattomina, kuin pakotettuina hankkimaan, omistamaan.....Voiko materialistinen maailma olla lainkaan hengen maailma?

Franciskusens teksti saa ymmärtämään, että se voi juuri sitä olla – luopumisen tien kautta. Jos ei täydellisen luopumisen, täydellisen köyhyyden, niin edes pienen, vähäisen. Hauraskin käden ojennus on käden ojennus, toista kohden. Se tekee tästä maailmasta hengen sfäärin, onnellisen, vapaan – kirkaasti valaistun kodin.”

Så skriver Heidi Liehu. Hon visar på en motkultur i individualismens, egoismens och konsumismens värld. Ett steg mot mänsklighet i Franciskus efterföljd.

Den polska aforisten Stanislaw Jerzy Lec har sagt ungefär samma sak: ”Den som vill komma till källan måste simma mot strömmen”.



Assisi-deklarationen

I september 1986 firade Världsnaturfonden (WWF) sitt 25-årsjubileum genom att för första gången i historien sammankalla representanter för fem av de stora religionerna (kristendom, judendom, islam, buddhism och hinduism) till en gemensam överläggning. Temat för diskussionerna var de sätt på vilka tron inom de olika religionerna leder utövarna till ett aktivt ansvarstagande för naturen. Efter Assisi-mötet bidrog ytterligare tre religioner (Bahai, jainism och sikhism) med synpunkter på religion och ekologi.

Franciskanpatern Lanfranco Serrini, som var värd för samlingen och stod bakom formuleringen till den kristna deklarationen, sade vid öppningstillfället att ”vi är övertygade om det omätbara värdet i våra respektive traditioner och om det som de kan erbjuda för att återfinna den ekologiska harmonin. Men samtidigt bör vi vara ödmjuka nog att önska lära av varandra. Själva rikedomerna i våra olikheter ger styrka åt vår gemensamma uppgift och vårt ansvar för vår planet jorden”.

I den kristna deklarationen påminde Serrini om, att arbetet för den helige Franciskus var gudagiven nåd som behöver utövas i en anda

av tro och hängivenhet och där alla tidsbundna aspekter måste komma i andra hand. Serrini nämner bl.a. ett okontrollerat bruk av teknologi för snabb och egoistisk ekonomisk tillväxt, där man tar ringa eller ingen hänsyn alls till planetens naturresurser och deras möjligheter att förnyas. Lika illa är det att glömma eller undertrycka rättvisa och fredliga relationer till andra folk och stater och att förstöra kulturer och känsliga naturmiljöer under pågående krig. Eller att hänsynslöst utnyttja naturresurserna inom konsumentinriktade samhällssystem och att oreglerat rubba jämvikten genom att sprida urban tillväxt och bebyggelse. Den själviska kortsiktigheten tar sig kanske tydligast uttryck som ett handlande i nuet utan hänsynstagande till livskvaliteten för kommande generationer.

Det var knappast någon tillfällighet att denna historiska konferens hölls i Assisi. För många har den helige Franciskus i sin efterföljelse av Kristus blivit en föregångare för både ekologiskt ansvarstagande och fredssträvanden. Det var därför ingen tillfällighet att man i den kristna deklarationen i fråga om riktlinjer för gemensamma handlingar hänvisar både till det exempel som Franciskus gav och till

Jesus Kristus som skall komma för att döma levande och döda. Kristi kärlek tvingar oss att se vår nästa, oberoende av religion och kultur. Det är inför Kristus vi skall göra räkenskap för vårt handlande – både som enskilda individer och som kollektiv. Det bästa sättet att bygga en varaktig fred där fördomar och misstro motverkas, är att människor från olika kulturer och religioner träffas ansikte mot ansikte och för

ett konstruktivt samtal.

I synnerhet bland konservativa katoliker mötte konferensen stort motstånd. Man ansåg att det innebar ett förnekande av kristendomens missionära uppgift och en eftergift för vaga ekumeniska strävanden. Det finns hos dessa kritiker ingen vilja att lyssna till de övriga religionernas syn på en gemensam utmaning. Eftersom man sitter inne med san-



ningen, finns det inget behov av att lyssna till de andra.

Som en fortsättning och komplettering till WWF:s septemberkonferens samman kallade påven Johannes Paulus II kristna kyrkor och religiösa samfund världen över till en världsböndag för fred i Assisis basilika den 27 oktober 1986. Påven sade bl.a. att ” vi med andra kristna delar många gemensamma övertygelser, i synnerhet det som gäller villkor för fred. Med de andra världsreligionerna delar vi en gemensam respekt för och lydnad gentemot samvetet, vilket leder oss alla att söka sanningen, att älska och att tjäna alla människor och därigenom att sträva till fred bland nationerna. Ja, vi anser alla att samvetet och lydnad inför samvetets röst är en väsentlig del av vägen mot en bättre och fredligare värld. Kan det vara annorlunda, eftersom alla män och kvinnor i denna värld äger en gemensam natur, gemensamt ursprung och en gemensam framtid?”

Den nuvarande påven Benedict XVI samman kallade år 2006 till den s.k. St. Egidio-konferensen kring temat ”För en värld i fred och för religioner och kulturer i dialog” där man ihågkom 10-årsminnet av böndagen för världsfred i Assisi. Den heliga fadern konstaterade då att ”den helige Franciskus fortfarande

är modell för alla dem som driver idealet om fred, respekt för naturen, dialog mellan folk, religioner och kulturer”. Påven kan knappast ha låtit bli att tänka på händelsen, då Franciskus sammanträffade med sultanen i Egypten. Vi skall minnas att detta unika möte skedde under medeltiden – i en tid när samröre mellan kulturer och religioner var ovanligt. Dessutom levde man mitt under religiös konflikt av stora mått – korstågstiden, där man i kristenheten inte visade pardon mot Kristi fiender.

Assisi-andan har levt kvar alltsedan Franciskus dagar. För visionen om den interreligiösa dialogen, för ekologiska handlingsprogram och upprättande av en bestående världsfred är Assisi-andan i dag en drivkraft som vi inte skall glömma eller ignorera.

Stefan Djupsjöbacka

Förslag till verksamhetsberättelse för år 2008

Styrelsens sammansättning:

Ordinarie medlemmar

Stefan Djupsjöbacka, ordf
Iris Ericsson, sekr.
Leif-Erik Holmqvist
Tuula Luoma, viceordf
Tage Olander, kassör

Hedersmedlemmar

Betty Björkqvist
Anna-Lisa Järvinen

Suppleanter

Dag-Ulrik Almqvist
Benita Bast
Hedda Johanson
Irja- Lisa Mansnerus
Pia Mantila

Revisorer

Tryggve Forssell
Henrik Storbjörk

Suppleanter:

Ralf Karlsson
Barbro Hindsberg

Styrelsen

har sammanträtt fyra gånger under året. Till samtliga styrelsemöten har utöver ordinarie medlemmarna även suppleanterna och hedersmedlemmarna kallats.

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften fastslogs till 15 euro (avgift för både medlemskapet samt Syskonbrevet).

Medlemsantalet

den 31 december 2008 var 145, av vilka 103 har betalt medlemsavgiften, 2 personer av dem är ständiga medlemmar.

Syskonbrevet

har utkommit med tre nummer under året, inför årsmötet, Franciskusfesten och till Advent. Stefan Djupsjöbacka har sammanställt tidningen tillsammans med medlemmar ur styrelsen. Viktor Djupsjöbacka har skött om redigeringen.

Årsmöte 2008

hölls i Åbo på Mariebebådelsedagen, den 9 mars med högmässa i Åbo Domkyrka kl. 12. Därefter följde Gemensamt Ansvarslunch i församlingshemmet Aurelia med ett 60tal gäster. Kl. 15 hölls årsmötet med 11 deltagare.

Franciskusfesten

firades på Kökar 04 – 06.08. Programmet i sin helhet ingick i Syskonbrevet, juni 2008. Ärkebiskop em. John Vikströms predikan publicerades i adventsnumret av Syskonbrevet. Till sällskapetets arkiv har av Ulla Holmberg bifogats en CD från Franciskusfesten.

P.g.a. osäkerheten om det i framtiden finns en lokal präst på Kökar grundades föreningen ”Franciskus på Kökar” för att garantera festens fortbestånd. Stiftande medlemmar är Ålands södra skärgårdsförsamling, Kökars kommun, Kökars hembygdsförening, Kökars kultur samt Franciskus-Sällskapet i Finland r.f.

Hemsida

Under året har Svenska Kulturfonden beviljat ett understöd åt Franciskus-Sällskapet för upprätthållandet av föreningens hemsida.

Stipendiemedel

Saldo per 31.12.2008 var 727 euro.

Stefan Djupsjöbacka
ordf.

Iris Ericsson
sekr.

Verksamhetsplan 2009

Syskonbrevet

Utkommer inför årsmötet, Franciskusdagarna och Advent. Redaktionen tar gärna emot material från medlemmarna samt synpunkter på och önskemål om innehållet.

Sommarens verksamhet

En av höjdpunkterna i kalendern är Franciskusfesten på Kökar som i år hålls under tiden 03 – 05.07. Sällskapetets ordförande är vald som ordinarie medlem i styrelsen för den i fjol bildade föreningen ”Franciskus på Kökar”. Sällskapet har därmed ett delansvar för planerandet och genomförandet av dagarna.

Vukovar

Sällskapet håller kvar Vukovarprojektet till förmån för barnfamiljer i nöd i Vukovar, i enlighet med fader Zlatkos önskan. Huvudsakligen utgår vi från att medlen samlas in via inbetalningar från medlemmarna.

Informationen

Kommer också i fortsättningen att i huvudsak skötas via Syskonbrevet. Arbetet med hemsidan behöver intensifieras.



Bokslut 2008

RESULTATRÄKNING 1.1–31.12.2008

Inkomster

Medlemsavgifter	1 525,00
Frivilliga bidrag	30,50
Försäljning	10,00
Ränta	12,26
Vukovarinbetalningar	760,00
Svenska Kulturfonden	433,00
Underskott 2008	417,24
Sammanlagt	3 188,00

Vukovarinsamlingen

Från år 2007	1 362,85
Inbetalt år 2008	760,00
Ränteinkomster	1,15
Bankkostnader	-23,40
Utbetalt 2008	-2 020,00
Rest från år 2008	80,60

Utgifter

Syskonbrevet	565,19
Styrelsen	216,50
Bankkostnader	93,31
Årsmöte	50,00
Uppvaktningar	93,00
Hemsida, Kulturhuset ab	150,00
Utbetalningar Vukovar	2 020,00
Sammanlagt	3 188,00

BALANSRÄKNING 31.12.2008

Aktiva

Nordekonto	8 277,65
Andelsbanken	70,60
Sammanlagt	8 348,25

Passiva

Kapital 1.1.2008	8 765,49
Underskott 2008	-417,24

Sammanlagt 8 348,25

Budgetförslag för år 2009

INKOMSTER

Medlemsavgifter (15.-)	1 550.-
Frivilliga bidrag	40.-
Räntor	10.-
Kulturfondens stöd	
- för hemsida	500.-
Sammanlagt	2 100.-

UTGIFTER

Syskonbrevet	900.-
Årsmöte	50.-
Styrelse	190.-
Kontoavgifter	100.-
Hemsida	780.-
Vukovar (2008)	80.-
Sammanlagt	2 100.-

FÖRENINGENS EKONOMI ÅR 2008

Kassörens kommentarer:

Balansens slutsumma har sjunkit från 8.765,49 euro till 8.348,25 euro. Räkenskapsåret hade ett underskott på 417,24 euro, det blev mindre än väntat.

Det blev en summa på över 1.300 euro kvarstående från år 2007 av Vukovarinsamlingen och den skickades iväg i början av år 2008. Övriga faktorer påverkade resultatet positivt: Syskonbrevets upplaga har varit mindre än under tidigare år. Kulturfonden har betalt understöd 433 euro för hemsidans

utvecklingsarbete. Och av den summan har det använts bara 150 euro, skillnaden är förskott för utvecklingsarbetet under år 2009.

Medlemsinbetalningar 103 st. sammanlagt 1.525 euro (1.827.- år 2007)

Stipendiemedel, saldo 727 euro den 31.12.2008.

Vukovarinsamling, Bo-Göran Öhbloms minne 270 euro. Adventinsamling 450 euro. Övriga inbetalningar 40 euro.

Tage Olander,
kassör



MEDLEMSLISTAN:

Medlemsantal sammanlagt 145 (-6). Avgått 8. Nya 2. Ständiga medlemmar 5 (-1).



Medlemmar januari 2009

Ahlnäs, Bo	Vårdö	Hellberg, Marita	Karis
Aho, Barbro	Jakobstad	Henricson, Carl-Gustav	Helsingfors
Almqvist, Dag-Ulrik	Helsingfors	Henricson, Ulla-Stina	Helsingfors
Andersson, Eva	Esbo		
Bast, Benita	Karis	Hietalahti, Ulla	Helsingfors
Bengts, Pia	Esbo	Hindsberg, Barbro	Sibbo
Berlin, Ester	Lovisa	Hindsberg, Bodil	Ystad, Sverige
Björkqvist, Betty	Helsingfors	Holmberg, Cecilia	Borgå
Bodbacka-Rak, Ingela	Jakobstad	Holmén Charlotta	Jomala
Borgar, Bror	Åbo	Holmqvist, Gertrud	Jakobstad
		Holmqvist, Leif-Erik	Jakobstad
Borgar, Greta	Åbo	Holmberg Ulla	Närpes
Byskata, Henry	Vasa	Hurme, Pirjo	Pargas
Båsk-Hellström, Maria	Mariehamn	af Hällström, Karl	Borgå
Dahla, Erik	Pargas		
Danielsson, Kent	Kumlinge	Idman, Britta	Hangö
Derefalk, Anders	Sibbo	Ignatius, Liisa	Raumo
Donner, Margareta	Helsingfors	Johanson, Hedda	Helsingfors
Drejjer, Anna-Lena	Mariehamn	Julin, Lars	Åbo
Drejjer, Stig	Mariehamn	Julin, Svea	Åbo
Envall, Carola	Vanda	Jungvall, Gertrud	Helsingfors
		Järvinen, Anna-Lisa	Helsingfors
Ericsson, Iris	Karis	Karlsson, Lisa	Åbo
Ervo, Laura	Åbo	Karlsson, Peter	Godby
Fagerlund, Gunnar	Helsingfors	Karlsson, Ralf	Åbo
Forsblom, Marja-Liisa	Helsingfors		
Forssell, Airi	Åbo	Korpela, Krister	Karleby
Forssell, Tryggve	Åbo	Korpela, Anne-Maj	Karleby
Gorscheltnik, Börje	Åbo	Koytcheva, Svetlana	Jakobstad
Grönroos-Friman, Nina	St Karins	Kronqvist, Krister	Esbo
Grönvik, Agneta	Helsingfors	Kronqvist, Therese	Esbo
Gäddnäs-Karlsson, Katarina	Godby	Kuusinen, Jaakko	Fuengirola, Spanien
		Lehtinen, Antti	Åbo
Hage, Els May	Mariehamn	Lemberg, Irina	Borgå
Heikel-Nyberg, Monica	Grankulla	Liljeström, Helene	Sibbo
Helander, Benita	Pålsböle	Lillrank, Rakel	Helsingfors
Helander, Gunvor	Pargas		
Helander, Gösta	Pålsböle	Lind, Edit	Övermalax
Hellberg, Göran	Karis	Lindblom, Magda	Grankulla
Hellberg, Håkan	Karis	Lindfors, Solveig	Esbo

Lindholm, Henrica	Billnäs	Skogström Ulf	Helsingfors
Lundberg, Ulla-Lena	Borgå	Särs Ulf	Helsingfors
Lundell, Ebba	Helsingfors	Stenström, Saga	Västanfjärd
Lundell, Fjalar	Sibbo	Storbjörk, Ejvind	Helsingfors
Lundgren, Svante	Kirjala	Storbjörk, Else	Helsingfors
Luoma, Tuula	Vanda	Storbjörk, Henrik	Östersundom
Luther, Solveig	Helsingfors	Ström, Carita	Esbo
Löfgren, Vera	Helsingfors	Stephan-Sundström, Ethel	
Mansnerus, Catharina	Nivelax		Ekenäs
Mansnerus, Irja-Lisa	Mariehamn	Suominen, Heikki	Åbo
Mantila, Pia	Esbo	Sysiharju, Anna-Liisa	Helsingfors
Mattsson, Eila	Mariehamn	Sysiharju, Pekka	Helsingfors
Numminen, Tuija	Åbo	Söderström, Linnéa	Vasa
Nybom, Hjärdis	H:fors	Terlinden, Yvonne	Karis
Nynäs, Peter	Åbo	Thilman, Ben	Esbo
Nylund, Birgit	Helsingfors	Toiviainen, Rainer	Helsingfors
Olander, Carita	Sibbo	Torsell-Heinonen Camilla	
			Lielax
Olander, Tage	Sibbo	Tuuri Tuulikki	Tampere
Pakarinen, Christel	Karuna		
Palin, Tarja	Björneborg	Vainio, Ann-Sofi	Karleby
Penttilä, Iiro	Raumo	Valve, Isela	Mariehamn
Rantala, Ann-Mari	Esbo	Verkkonen, Eila	Helsingfors
Rantala, Marita	Liljendal	Victorzon, Sif	Ekenäs
Rehnström, Anita	Veikkola	Virrankoski, Hannes	Åbo
Renlund, Birgit	Esbo	Wadstedt, Ulla-Britta	
Renlund, Helge	Esbo		Stockholm, Sverige
Ristola, Pia	Turku	Wendelin, Christina	Tenala
		Westerberg, Maj-Ros	Åbo
Rosenberg, Kristina	Söderkulla	Westerlund, Gunnevi	Kimito
Rosenberg, Tua	Åbo	Wiklén, Una	Åbo
Rosenström, Margareta	Helsingfors		
Rydberg, Alf	Åbo	Wikström Inger	Degerby
Räsänen, Sanna	Åbo	Wikström, Iris	Björkboda
Rönberg, Roger	Esbo	Åkerblom-Sohlström, Inge-Britt	
Salomaa, Katriina	H:fors		Vanda
Sandell, Ragnar	Vanda	Öhblom, Marita	Kimito
von Schantz, Knut	Mariehamn	Öhman, Björn	Pargas
von Schantz, Margareta	Mariehamn		
Schaterin, Heidi	Ingå st.		
Selinheimo, Kari	Turku		
Sepponen, Eero	S:t Karins		

FRANCISKUS-SÄLLSKAPET
I FINLAND r.f.
www.franciskus.fi

c/o Tage Olander
Afrikavägen 6
04130 SIBBO

Nordea 205721-27212
Andelsbanken 556104-222691

(Medlemsavgiften)
(Vukovarbidrag)

2

